

Zaanweg 24 Wormerveer

Periode Frits en Wil Huber: 20.7.1979-30.9.1985

Op 20 juli 1979 kochten Frits en Wil Zaanweg 24

Frits en Wil hadden een winkel, genaamd "De Koperhoek" in koperen producten op de hoek Wandelweg/Tuinstraat in Wormerveer.

Omdat dit pand moest wijken voor de bouw van een nieuw flatcomplex, genaamd "De Zetter", werd het pand op de Zaanweg 's morgens op 20.7.79 gekocht door een projectontwikkelaar, die het pand 's middags doorverkocht aan Frits en Wil.

Na een verbouwing van Zaanweg 24 verhuisde de Familie Huber, met hun twee zonen Erik en Paul van de Tuinstraat naar de Zaanweg.

Hun pand met winkel in de Tuinstraat werd gesloopt en er werd begonnen met de bouw van de Zetter.

De verbouwing van Zaanweg 24 heeft bijna drie maanden geduurd en omvatte het aanbrengen van centrale verwarming en een badkamer, en verwijdering van een wand tussen de winkel en het opkamertje( de gipskamer) waardoor aan de straatkant een grotere winkelruimte ontstond.

De winkel, De Koperhoek, werd officieel geopend op 12 oktober 1979.

De schoenwinkel van de voorgangers, de familie Zwart, heette "De Gouden Laars".

Er prijkte een goudgeschilderde houten laars als "uithangbord" aan de gevel van Zaanweg 24.

Deze moest echter apart door de familie Huber gekocht worden, voor de prijs van 150 gulden.

Dit bedrag vond Frits Huber echter al te gortig, waardoor de koop van de laars niet doorging en de laars verdween naar de gevel van een huis aan de Dorpsstraat in Wormer.

De klanten voor de winkel werden vooral door Wil Huber geholpen, terwijl Frits op een aantal markten stond. Zoals onder andere in Zaandam, Purmerend, Heemskerk, Amsterdam en in Wormerveer. Ook stond Frits zomers vaak op braderieën.

Frits had een aanhanger achter zijn auto, waar de spullen voor de markt in meegenomen werden.

Voor deze aanhanger bouwde Frits een garage naast het huis, tussen nummer 24 en nummer 23.

In de loop van de tachtiger jaren, nam de handel in koperen producten af. De winkel werd verhuurd aan een antiekwinkel. Frits bezocht nog wel de markten en had nog wel voorraad in huis.

Uiteindelijk werd besloten het huis te koop te zetten.

Het huis heeft twee jaar te koop gestaan en in die twee jaar zijn er 24 potentiële kopers het huis komen bekijken.

Ook werd er veel geadverteerd, ook in landelijke kranten.

Uit eindelijk werd het pand gekocht door de familie van Erp, de rechtstreekse burenen van nummer 25, die sinds 1 juli 1977 op nummer 25 woonden.

Joost van Erp

November 2015